



Artillerimarch

Søren Borup

Fladstrands artilleri kompagni

♩ = 90

Horn 1 & 2 *Solo* *Tutti*

Al- le mand giv agt! Vi
(Solo tromme 1) Avancer

Tromme

5 Fladstrands Artilleri

Horn 1 & 2 *Tutti*

Ret- ter, vi sky- der, i Flugten vi rammer vort mål! Vi

Tromme

9

Horn 1 & 2

Ret- ter, vi sky- der, i Flugten vi rammer vort mål! Vi

Tromme

14 Dronningens Livregiment

Horn 1 & 2 *Solo*

Syttende, syttende kommer! Syttende, syttende kommer! Syttende, syttende kommer!

Tromme *mf* *pp* *ff* *mf*

22 Feldtherrens Fodregiment 9. Bataljon

Horn 1 & 2 *Tutti*

ba- ge stod den Ven- del bo han vil- le ik- ke fly Til

Tromme *Tutti*

26

Horn 1 & 2 *Solo*

ba- ge stod den Ven- del- bo han næg- te- de at fly! Til- fly!

Tromme *Solo*



Historie omkring de anvendte signaler

Artillerimarchen er sammensat af kendte militære signaler. De anvendte kendesignaler knytter sig til militære enheder, der har haft garnison i Nordjylland og på en eller anden måde har relation til de militære aktiviteter i Fladstrand under Store Nordiske Krig. Signalerne må formodes at være tilknyttet regimenterne i 1800-tallet, hvor "Den lille hornblæser" havde sin storhedsperiode.

Det hele (Alle mand giv agt!)

Generelt signal, der påkalder opmærksomhed fra alle soldaterne.

Avancer.

Trommesignal der anvendes når soldaterne i linjeformation bevæger sig frem imod fjenden

Fladstrands Artilleri: (Vi retter vi skyder i flugten vi rammer vort mål!). Kendesignalet er lånt fra 10. Artilleriafdeling, og tilknyttet Fladstrands Artilleri Kompagni, der er en gruppe i foreningen Tordenskiolds Soldater Fladstrand.

Fladstrands citadel var et typisk kystbevogtningsanlæg med kanonstillinger til at beskytte den vigtige naturhavn imellem Fladstrand og Hirsholmene. Garnisonen i Fladstrand omfattede under Store Nordiske Krig et frikompagni med omkring 60 officerer og menige. Mange af soldaterne havde kone og børn i fæstningen, så alt i alt boede der i garnisonen omkring 200. I Fladstrand boede der uden for fæstningen i samme periode omkring 300 mænd, kvinder og børn. Mange år efter Fladstrands Citadel havde mistet sin betydning som militær enhed overgår ansvaret for Kystartilleriet i 1932 fra Hæren til Søværnet. Af kystartilleriets enheder oprettes 10. Artilleriafdeling som så igen i 1937 bliver til en del af et nyoprettet Luftværnsregiment. Til Luftværnsregimentet hjemmehørende i Aalborg, blev der i 1937 komponeret en honnørmarch, hvori kendesignalet for 10. Artilleriafdeling indgår som et markant grundelement.

Dronningens Livregiment, 17. Bataljon (Syttende, syttende kommer!

Regimentet er oprettet i 1657 af Christian IV's uægte søn Ulrik Christian Gyldenløve. Efter en hæderfuld indsats under Københavns belejring, fik Regimentet af Frederik III ret til at kalde sig Dronningens Livregiments dragoner, hvilket senere af Christian V blev ændret til Dronningens livregiment. Efter Skånske krig forlagdes regimentet til Glückstadt. I 1701 drager regimentet afsted til Italien for at kæmpe i fremmed tjeneste under prins Eugen af Savoyen.

Feltherrens fodregiment, 9. Bataljon (Tilbage stod den Vendelbo, han ville ikke fly!)

Feltherrens fodregiment er som det eneste danske regiment oprettet i felten. Det er oprettet i 1703, ved at samle nogle af de Danske kompagnier, der i tjeneste under prins Eugen af Savoyen, havde lidt store tab. Fra felttoget i Norditalien havde enhederne den regimentsmarch med hjem, der blev Dronningens Livregiments march, nemlig **Dessauer marchen, der i dag med en ny dansk tekst er parademarch for Tordenskiolds Soldater Fladstrand.**

Efter Italien gik soldaterne direkte hjem og ind i den Store Nordiske Krig mod Sverige. I Skåne skrev Dronningens Livregiment dystre historie, idet regimentet ved det svenske modangreb på Helsingborg i 1710, blev udmanøvreret og soldaterne flygtede i panik.

I slaget ved Gadebusch 1712 deltog en bataljon fra Dronningens Livregiment og en bataljon fra Feltherrens Fodregiment. Feltherrens Fodregiment har fået et fanebånd for sin standhaftighed og styrke i slaget ved Gadebusch. Teksten i kendesignalet har ikke relation til denne indsats idet Feltherrens Fodregiment var hjemmehørende i Glückstadt indtil regimentet i 1864, flyttede til Aalborg.

Under belejringen af Frederikssten fæstning havde Dronningens Livregiment en bataljon i fæstningen da Carl XII den 12. december 1718 faldt og svenskernes kamp forstummede. Denne bataljon er formentlig overført fra Fladstrand til Norge via den i december 1716 nyanlagte embarqueringsbro ved Fladstrands Citadel.